



8



18



23

10

22

17

3

20

24

25

6

13

16



Deze week lezen we deel 2 van het verhaal en leggen we het kaartje met de wijze woorden van de oude vrouw op de viertafel.

*4 december:*  
Wij trekken door het water heen omdat ons leven donker scheen. Wij keren ons weer naar het licht met het beloofde land in zicht.

De tweede kaars mag branden.



*3 december:*  
Versier kaarsen met wax-liner. Je kunt er mee schrijven en tekenen!



*11 december:*  
De lucht is vol van hemels licht; Gods adem heeft ons opgericht. Het licht zal winnen van de nacht, wie van ons had dat ooit gedacht?

Drie kaarsen branden.

*2 december:*  
Maak een 'schattentocht' om mooie dingen te zoeken voor het landschap op de viertafel: stenen, takjes, stukjes schors...