

Overstappen met Christoffel

De heilige Christoffel is het uitgangspunt om na te denken en te vieren met kinderen en ouders over wat het betekent om de overstap te maken van kinderdienst naar de kerk, van basisschool naar de middelbare school.

Vorbereiding

Organiseer een paar weken voor de overstapdienst een wandeling met de kinderen die gaan overstappen. De wandeling is een verbeelding van de reis van je leven. Elk kind krijgt een stok (psalm 23), daaraan zit een sleutelhanger van Christoffel. Christoffel is de beschermheilige voor de reiziger.

Je kunt stokken zoeken in de natuur, maar je zou ook een stokken kunnen laten afzagen bij de doe-het-zelfwinkel. De Christoffelsleutelhangers zijn te koop bij winkels die religieuze artikelen verkopen of via het internet.

De kinderdienstleiding neemt een rugzak mee vol met attributen die iets vertellen over de levensweg die de kinderen gegaan zijn. Onderweg komen de voorwerpen uit de tas en komen er kleine gesprekjes. Kernwoorden worden aan het eind van zo'n gesprekje op de stok geschreven.

De wandeling begint met korte uitleg over wat een levensweg is en met het opschrijven van de naam van het kind. Met het noemen van je naam is je levensweg begonnen. (Gebruik water-vaste stiften om op de stokken te schrijven.)

Suggesties van voorwerpen voor in de rugzak:

babytijd:	speentje, knuffel
kleutertijd:	pleister
jonge kind:	zwemdiploma
kindertijd en pubertijd:	bijbel

Hierbij kan gevraagd worden wat de jongeren van de bijbel vinden en of ze er zelf één zouden willen hebben. Gaat de bijbel mee de volgende levensfase in.

pubertijd: Afbeelding Christoffel
Je kunt kort de legende vertellen en een link leggen naar de pubertijd als fase van volwassenwording. Zoektocht naar wie ben ik en wat kan ik met wie ik ben doen voor anderen.

De stokken van de jongeren, die tijdens de wandeling met kernwoorden zijn beschreven, worden in de viering getoond. Ook is daar een gesprek met hen naar aanleiding van de wandeling.

De legende van Christoffel

In de derde eeuw na Christus, toen veel christenen in de verdrukking leefden, waren er een koning en een koningin. Zij konden geen kinderen krijgen en waren daarover erg verdrietig. Stiekem bidt de koningin tot Maria. En kort daarna raakt ze toch in verwachting.

Er wordt een wolk van een baby geboren. Hij krijgt de naam Offerus en wordt opgedragen aan de goden Machmet en Apollo.

De jongen wordt groot en sterk, een beer van een vent.

Hij wil de moedigste en machtigste koning op aarde dienen maar steeds wordt hij teleurgesteld.

Lange tijd zwerft de koningszoon over de wereld rond, maar vindt niet de koning die hij zoekt. Moedeloos geworden rust hij uit aan de oever van een snelstromende rivier. Daar ontmoet hij een kluzenaar en die vertelt hem over de Blijde Boodschap en doopt hem. Hij krijgt een nieuwe naam: Christoforus, dat betekent Christusdrager. Omdat Christoforus niet zo'n bidder is en ook niet veel aanleg heeft om de bijbel te bestuderen belooft hij koning Christus te dienen door mensen de gevaarlijke rivier over te zetten.

Op een dag meldt zich een kleine jongen bij Christoforus.

Wil jij mij overzetten? vraagt hij. Natuurlijk wil hij dat en hij neemt de jongen met gemak op zijn schouders.

Maar hoe verder hij de rivier inloopt, hoe hoger het water stijgt en hoe zwaarder het kind wordt. Het wordt hem al met al een beetje te veel en hij zucht het uit onder de last:

Poe, het lijkt wel alsof ik de hele wereld op mijn schouders draag, ik kan niet verder, kreunt hij. Dat klopt, zegt het kind op zijn schouders. Ik ben Christus, de koning die jij in deze wereld dient en op mijn schouders draag ik de last van de wereld.

Gelukkig halen ze samen de overkant. Om te laten merken dat de jongen de waarheid heeft gesproken vraagt hij Christoforus. zijn staf in de grond te zetten.

De sterke man rust uit van het zware werk en als hij de volgende dag wakker wordt, ziet hij dat uit zijn staf een palmboom is gegroeid vol met vruchten.

Toelichting

Het verhaal van Christoforus laat zien dat elk talent, zelfs brute kracht, kan worden gebruikt om iets met je geloof te doen.

Uitnodiging

Maak een uitnodiging voor de kinderen voor de wandeling en de viering. Stuur een brief naar de ouders en/of de opvoeders waar in je ze uitnodigt voor de viering en uitlegt wat er van hen verwacht wordt.

VIERING

Ontsteken kaarsen

Groet en bemoediging

- v. Gegroet jij, die gekend bent en geschreven staat met je eigen naam in de palm van Gods hand.
- v. Onze hulp is in de naam van de Heer
- a. die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen

Kyrie

- v. Omdat er zoveel is om je zorgen over te maken,
te veel voor één mens om te dragen,
te veel voor ons allemaal,
daarom bidden wij met lege handen en roepen:
- a. Heer, ontferm U !

- v. Omdat er nog steeds kinderen zijn die sterven van de honger,
die in de verdrukking komen door armoede,
kinderen die misbruikt worden door wat volwassenen hen aan doen,
omdat deze wereld nog steeds geen veilige haven is voor de kleinsten onder ons,
daarom roepen wij:
- a. Heer, ontferm U !

- v. Om alle dingen die ons te groot zijn maar die wij toch moeten leren dragen, ons verdriet en onze eenzaamheid, ons verlangen naar erkenning.
Dat jij en ik gekend zijn door God en elkaar,
daarom roepen wij:
- a. Heer, ontferm U !

Gloria

- v. Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.

Een glorialied.

HOREN

Gebed van de zondag
Lieve God, u danken wij
voor alle fijne dingen,
voor het licht van deze dag,
voor de mensen die ons helpen,
voor alles wat goed of mooi is,
Geef ons allemaal
dat wij ook vandaag
weer iets zien of horen
waar wij blij mee zijn
en waar wij anderen mee
blij maken.
Amen.

Met de kinderen

Over Christoffel

Vertel aan de gemeente en de kinderen voor ze naar de nevendienst gaan het verhaal van Christoffel.

Eerste Lezing

Romeinen 12, 4 - 8

Deze lezing van Paulus gaat over de verschillende gaven in de gemeente. De ene gave is niet belangrijker dan de andere, de ene mens staat niet boven de andere.
Zelfs de gave van Christoffel, zijn spierkracht kan ingezet worden in de gemeente van Christus.

Antwoordlied

Naar Hoop van alle volken, nr 92

Tongen, talen, talenten

1. Ton - gen, ta - len, ta - len - ten, kom, zing het vro - lijk de aar - de om.
 2. Ton - gen, ta - len, ta - len - ten kom, zing het vro - lijk de aar - de om,
 3. Spreidt als zon - licht dit goed ge - rucht, Chris - tus roept ons: Draagt goe - de vrucht,

5
 Hier zijn woor - den, een goed ver - haal hoor er naar in een nieu - we taal.
 Hier met stil - te en dank - ge - bed, wordt Gods Ko - nink - rijk in - ge - zet.
 men - sen - kin - de - ren, groot en klein, God wil o - ver - al met u zijn!

9 Refrein
 Chris - tus staat weer op, aar - de a - dem op. Chris - tus staat weer op, a - dem op.

Tweede Lezing Lucas 10, 1 – 20

(Deze lezing staat op het rooster voor zondag 4 juli en is erg geschikt voor deze zondag) De leerlingen van Jezus worden op pad gestuurd. Ze worden losgelaten om samen onderweg te gaan. Ze mogen maar weinig meenemen.

Antwoordlied Iona 49 (melodie gezang 213)

4. Christus, die liefde heeft gedaan,
 hij is de weg die moet gegaan,
 een hemels spoor in aards bestaan,
 Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah
- Waar je ook bent en waar je gaat
 (tekst Janneke Nijboer)
 waar onrecht om je heen bestaat
 dien daar Gods naam met hart en daad.
 Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah
7. In liefdesdienst weest eensgezind,
 wetend: elk is een koningskind
 door God gekoesterd en bemind.
 Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah

Preek en een lied na de preek
 kinderen komen terug uit de kinderdienst

OVERSTAPPEN

Gesprek met de overstappers

De kinderen staan met hun stok in de hand en vertellen over de wandeling.

Woorden bij het overstappen

kinderen gaan in een halve kring staan met hun ouders achter hen.

v. Jullie staan hier vandaag in het midden van deze gemeenschap samen met je ouders. Vandaag sta je even stil midden op de weg van je leven. Sta je even stil bij de reis die je maakt, de stappen die je zet.

Van baby en kleuter ben je gegroeid tot wat je nu bent, basisschoolverlater en bijna brugklasser.

Groeien toen, was je eerste stappen zetten, je eerste woorden spreken. Groeien nu, is je eigenheid kunnen ontdekken en tegen jezelf zeggen: "Dit ben ik, ik hoef niet op een ander te lijken." Groeien is beetje bij beetje je eigen weg gaan. Soms even stilstaan, tot je klaar bent voor een nieuwe stap. Je bent vandaag misschien niet anders dan gisteren en morgen, maar vandaag staan we even stil – met jou en bij jou.

v. Ouders, jullie staan hier vandaag in het midden van deze gemeenschap met jullie kinderen. Ik wil jullie vragen je hand te leggen op de schouder van je dochter of zoon.

Vandaag staan jullie even stil midden op de weg van jullie leven, staan jullie even stil bij de reis die jullie kinderen maken.

Jullie kinderen zijn gegroeid, van kleine mensen die eens geboren werden, tot wat ze nu zijn. Jullie hebben je kinderen zien groeien en jullie zijn zelf gegroeid. Gegroeid in het loslaten, steeds opnieuw.

Gaandeweg worden de stappen die jullie kinderen zetten steeds meer eigen stappen. Gaandeweg steeds meer een eigen weg. Nu eens gelijk oplopend met die van jullie, dan weer een heel andere richting uit.

Vandaag is dat misschien niet anders dan gisteren of morgen, maar vandaag willen wij stilstaan bij de wegen van jullie levens, en wij vragen je: laat je kinderen los.

Nu kunnen en mogen ze gaan. Maar houd je hand achter hen – wees er voor hen om van hen te houden en hen te steunen. Om hen op te vangen als ze dreigen te vallen.

Samenzang

(tekst: Janneke Nijboer, melodie gezang 459)

1. Losgelaten om te leven,
in de Liefde mag je gaan,
om je eigen weg te vinden
in een onverkend bestaan.
2. Mens-zijn als een bonte regen
waar de zon zijn stralen kust
over jou een boog van zegen
ga je weg vol levenslust

Wij staan hier in de gemeenschap van (naam van de wijkgemeente/parochie). Vanuit deze gemeenschap willen wij jullie alle goeds toewensen en zegenen.

- a Alle goeds op jullie wegen.
de zegen van de Eeuwige
over de reis van jullie leven
voor ieder van jullie, kinderen –
voor ieder van jullie, ouders.

Voor onderweg

De kinderen krijgen een passend afscheidsgeschenk

Welkom door de jongerendienst / jeugdwerk

DIENST AAN DE WERELD

Gebeden

Collecte

VAN BINNEN NAAR BUITEN

Slotlied suggestie:

God, schenk ons de kracht...Tussentijds 211

Heenzending en zegen