

# Overstapdienst

**Thema: 'Vriendschap'.**

## **Vooraf**

*Nodig zijn elf grote puzzelstukken met daarop de woorden:  
vriendschap, vertrouwen, ik ben alleen, ik ben er, liefde, respect, delen, gezelligheid, begrip.  
luisteren, samen*

Binnenkomst met muziek

Woord van welkom

**Het puzzelstuk "vriendschap" laten zien en neerleggen** (thema van de dienst) *Taak van...*

Openingslied: Tussentijds 5; 1, 2 en 5 In de veelheid van geluiden.... \*)

## **Bemoediging en groet**

*Jongeren die de overstap gaan make, zeggen:*

*Taak van....*

Gegroet, u, jij die om liefde komt en licht. Gegroet!  
Gegroet u, jij, die om leven komt en licht. Gegroet!  
Gegroet u, jij, die om vrede komt en licht. Gegroet!

Voorganger: Onze hulp....

**Zingen:** Gezang 380, 1, 2 en 7 Ontwaak, o mens.... \*)

**Inleiding op de dienst** uitlopend op de tekst 'Vriendschap'

*Taak van....*

Vriendschap, vrij en ongedwongen,  
Zonder vriendschap kun je iemand  
niet helemaal vertrouwen  
in je blijdschap en verdriet.  
Wie ben jij, wie is de ander?  
Zoeken wat herkenning biedt.  
Samen vechten, samen werken,  
kwetsbaar, open voor elkaar.  
En als vrienden sta je sterker,  
Allebei je eigen aard  
Wie ben jij, wie is de ander?  
Groeien doe je aan elkaar.  
In de vriendschap tussen mensen  
is het God zelf die ons groet.  
't Hoogste wat wij kunnen wensen:  
Lof zij God die ons ontmoet.  
Wie ben jij, wie is de ander?  
Ik-ben-er-voor-jou, voorgoed!

**Twee puzzelstukjes van het hart van de puzzel worden op de grond gelegd voor de tafel. Een puzzel stuk met de tekst “ik ben alleen” en de ander met de tekst: “Ik ben er”. Laat ze voordat ze neergelegd worden goed zien en vertel wat er op staat.**

*Taak van....*

**Gezongen Kyriëgebed:** Tussentijds 9: Wij zoeken hier uw aangezicht..1,2 en 3 \*)

**Glorialied:** Gezang 257 Halleluja, eeuwig dank en ere \*)

**Leg het puzzelstuk met het woord “luisteren” aan**

*Taak van:.....*

### **Gebed**

Wij maken het stil  
in onszelf en om ons heen,  
om hier te bidden tot de God van Jezus  
die ons liefde en vrede leert.  
– stilte –  
Goede, trouwe God,  
wat een geluk dat u er voor ons bent,  
dat u alle mensen bij name kent  
en dat u ook weet wat ons blij maakt,  
wat ons vreugde biedt en zorgen baart.

**Samenspraak** ( uit: 't Klikt 2012-04-12)

*Taak van...*

Jongere 1: *Hé, is ArendJan geen vriend van jou?*

Jongere 2: *Nou dat dacht ik ook maar als er iets afgesproken wordt dan doe ik het altijd, als er gebeld moet worden dan ben ik dat, msm, sms, chatten etc ik ben altijd degene die het initiatief neemt, nooit eens ArendJan. Vriendschap moet van twee kanten komen en dat is het in dit geval niet, dus nee, ArendJan kan ik geen vriend noemen.*

**Vraag:** Ben je het daarmee eens?

**Leg het puzzelstuk met het woord “respect” aan.**

*Taak van....*

**Schriftlezing** Johannes 15, 12 t/m 17

Dit is mijn opdracht: dat jullie elkaar liefhebben met de liefde die Ik jullie heb toegedragen. 13 De grootste liefde die iemand zijn vrienden kan betonen, bestaat hierin dat hij zijn leven voor hen geeft. 14 Mijn vrienden zijn jullie, maar dan moeten jullie ook doen wat Ik jullie opdraag. 15 Voor Mij zijn jullie geen dienstknechten meer: een knecht heeft geen begrip van wat zijn meester doet. Vrienden noem Ik jullie, omdat Ik alles wat Ik van de Vader heb vernomen, aan jullie heb meegedeeld. 16 Niet jullie hebben Mij uitgekozen; nee, Ik heb jullie uitgekozen en Ik heb jullie de taak gegeven eropuit te gaan en vrucht te dragen, vruchten die blijvend zijn. Wat je de Vader ook vraagt in mijn naam, Hij zal het je geven. 17 Dit draag Ik jullie op: dat je elkaar liefhebt.

**Leg het puzzelstuk met het woord “liefde ” aan**

*Taak van...*

**Lied:** “Je hoeft niet bang te zijn”. Uit Geroepen om te zingen, 234

Je hoeft niet bang te zijn, al gaat de storm te keer.  
Leg maar gewoon je hand in die van onze Heer.

Je hoeft niet bang te zijn, als oorlog komt of pijn.  
De Heer zal als een muur rondom je leven zijn.

Je hoeft niet bang te zijn, al gaan de lichten uit.  
God is er en Hij blijft, als jij je ogen sluit.

**Leg het puzzelstuk met het woord “vertrouwen” aan.**

*Taak van....*

**Preek**

**Zingen:** Tussentijds 48 Liefde eenmaal uitgesproken...

**Leg het puzzelstuk met het woord “samen” aan**

*Taak van....*

.Afscheid van de kindernevendienst

Er zijn al zo'n twaalf jaar verlopen  
sinds jij er het levenslicht zag.  
De weg lag nog helemaal open.  
Een traan soms, maar ook vaak een lach

Je hoeft niet alleen  
Maar je gaat met veel and'ren in zee  
Je vader of moeder, een vriend  
of een mens die gewoon zegt:  
'ik leef mee'

Dat was toen, maar je leeft in het heden  
Ook vandaag ga je verder op weg  
De nevendienst is straks verleden  
maar hoor nu wat ieder je zegt:

Je hoeft niet alleen  
Maar we gaan graag met jullie in zee  
En hopen en bidden, dat jij later  
ook heel gewoon zegt  
'ik leef met je mee'

## **Tien regels van vriendschap . (uit 't Klikt 2012)**

1. Laat je vrienden niet in de steek voor een nieuwe vriend
2. Respecteer je vrienden zoals ze zijn.
3. Spreek geen kwaad over je vrienden
4. Maak tijd voor je vrienden
5. Respecteer de afkomst van je vrienden
6. Maak het leven van je vrienden niet kapot door gemene dingen over hen te zeggen. Negeer ze niet, zwijg ze niet dood maar blijf met ze praten.
7. Blijf je vrienden trouw, praat met elkaar ook als het minder goed gaat, wees eerlijk, wees betrouwbaar en laat elkaar niet vallen. Rommel niet in de relaties van je vrienden.
8. Je mag niet stelen van je vrienden, ook hun ideeën niet.
9. Je mag niet roddelen, wees trouw aan je vrienden.
10. Gun je vrienden het beste en wees tevreden met wat jij hebt.

## ***Leg het puzzelstuk met het woord “begrip” aan***

### **Slotgebed (uit 't Klikt 2012)**

Goede God,  
Wat is het een heerlijk gevoel,  
om vrienden om je heen te hebben.  
Vrienden waar je op kunt vertrouwen  
en die in goede maar ook in slechte tijden dicht bij je staan.  
Vrienden waar je mee kan lachen en mee kan huilen.  
Dank u wel voor deze vrienden!  
Maar Vader, hoe ver is ons vertrouwen geschaad,  
als we erachter komen, dat je beste vriend niet diegene was, die je  
dacht dat hij was?  
Hoe pijnlijk te beseffen dat die goede vriendschap door leugen en  
bedrog in een klap is weggevaagd.  
Help ons Heer, het vertrouwen in een goede vriendschap te behouden  
en help ons als die vriendschap een deuk heeft opgelopen.  
Sta ons bij in de keuzes die we maken in vriendschap.  
Laat de vriendschap tussen U en mij niet verloren

## ***Leg voor de collecte het puzzelstuk “delen”aan.***

Collecte

**Slotlied:** Gezang 300, 1,2 5 en 6 Eens als de bazuinen klinken \*)

## ***Leg tot slot het puzzelstukje met het woord “gezelligheid” aan.***

**Zegen**

\*) deze liederen zijn suggesties. Aanpassen naar eigen omstandigheden, bv als er een koor zingt.